



HEERLIJK WONEN
IN EEN
NATUURLIJKE
OMGEVING

Op de koffie bij...

Wim en Cecil Al

Melkwegje 1

april 2018

door: Cor Doorten



Op een mooie voorjaarsavond tref ik Wim Al (1947) in de woonkamer van het huis aan het Melkwegje.

Op de vraag waar Cecil (1946) is, krijg ik een teleurstellend antwoord: “Cecil neemt even haar rust” vertelt Wim. Cecil heeft 12 jaar geleden een longtransplantatie gehad en sindsdien slikt ze vele medicijnen. De bijwerkingen nekken haar, ze kan veel minder dan ze zou willen. Allemaal erg vervelend maar ze geniet van de momenten wanneer de energie er wel is.

In 1966 zijn Wim en Cecil in Zaandam getrouwd. Cecil werkte aanvankelijk in een hobbywinkel in Zaandam. Hier vroeg Wim haar mee uit te gaan. Na een avondje stappen in Amsterdam hebben ze elkaar nooit meer los gelaten. Wim was van jongs af druk met het transportbedrijf van zijn vader. Hard werken maar met maximale passie voor het vak. Wim zou de zaak overnemen, maar door lichamelijke klachten is het niet zover gekomen. Wim had een dubbele hernia en het werk in het transportbedrijf was zwaar, doordat er erg veel met de hand geladen en gelost moest worden.

Het geluk werd later in Canada gezocht waar een aantal broers van Cecil ook naartoe waren geëmigreerd. Maar door Wim zijn medisch verleden moesten broers borg staan anders liet de toenmalige Canadese overheid hen niet toe. Dit risico wilde hij niet nemen.



HEERLIJK WONEN
IN EEN
NATUURLIJKE
OMGEVING

Orveltejournaal

Intussen waren er drie prachtige dochters geboren vertelt Wim vol trots: Sanny (1967), José (1968) en Iris (1972)

Na het Canadese avontuur werd in Buinerveen een boerderijtje met een stukje land gekocht. Niet speciaal naar Drenthe maar wel zo ver mogelijk van Zaandam zodat hij het bedrijf waar hij zo graag wilde werken -maar niet kon- niet meer hoefde te zien. Terwijl Cecil uit werken ging bij een kledingzaak in Borger bleef Wim huisman, omdat z'n rug steeds slechter werd.

Na een succesvolle operatie bleek het toch moeilijk een geschikte baan te vinden en besloot Wim voor zich zelf te beginnen als reclameschilder. Dit had hij zichzelf door de jaren aangeleerd. Later kreeg hij nog een baan als nachtportier bij de AVEBE. Tussen de "rondes" door had hij hij mooi tijd om zijn schilderopdrachten te maken.

In 1983 begint een nieuw avontuur in Exloo. Ze kopen hier een boerderijtje en de deel richtten ze in als expositieruimte. In 1987 verhuisden ze "om de hoek" om daar een nog grotere boerderij te gaan bewonen. Hier verrijst langzamerhand "Kabouterland Exloo". Een succesvolle onderneming dat na verloop van tijd zo'n 100.000 bezoekers per jaar trok. Een ideale combinatie van bijzondere dieren, exposities van kabouter-taferelen, speeltuin en winkel. De drie dochters hielpen allemaal mee en Wim en Cecil genoten enorm van het succes.

Ze bestierden de zaak deels samen met een compagnon waar ze later een zakelijk geschil mee kregen. Na een lange periode van rechtszaken heeft dit uiteindelijk geleid tot het einde van dit avontuur. De manier hoe aan dit deel van hun leven een einde is gekomen heeft erg veel pijn gedaan.

Maar gelukkig bleef er voldoende energie over om iets nieuws aan te gaan in Orvelte. In 2010 begonnen de dochters Sanny en Iris winkels in Orvelte (de Duizendpoot en Scrooge). Vanaf dat moment bewonen Wim en Cecil de woning aan het Melkwegje.

Intussen is er al weer veel veranderd: Sanny is samen met Mark (de voormalige glasblazer van Orvelte) verhuist naar Ootmarsum waar ze een glasblazerij en bijbehorende winkel runnen. Iris heeft de boerderij tegenover de Brink kunnen overnemen en baat hierin "Zoo Bizar" uit. José is psychologe met een eigen praktijk in Emmen.

Met hulp van medewerkers runt Iris ook nog de voormalige winkel van Sanny. Wim leeft zich helemaal uit in de schuur waar voorheen Scrooge was gevestigd. Hier heeft hij zijn eigen museum gemaakt. Hij exposeert hier met miniatures van oude vrachtauto's onder de naam "Vrachtauto's van toen en nu". Een grote passie.

De creativiteit en handelsgeest van de familie Al ten voeten uit...

Wim heeft een boekje over de levensloop van zichzelf en zijn familie geschreven. Het is te koop voor € 1,00 in het museum "Vrachtauto's van toen en nu".



Orveltejournaal

HEERLIJK WONEN
IN EEN
NATUURLIJKE
OMGEVING

